

Dames en heren,
Vlaams-nationalisten,
Beste Vlaams Belangers,

Vandaag wordt de eerste stap gezet naar een nieuw Vlaams Belang. Het zal aan de nieuwe voorzitter zijn om een nieuwe ploeg samen te stellen, een nieuwe ploeg die ons moet voorbereiden op nieuwe verkiezingsoverwinningen.

Met een vernieuwde ploeg kunnen wij u niet de hemel op aarde beloven. Maar wij beloven u wel dat we iedere dag en desnoods stukken van de nacht keihard zullen werken om uw, mijn, ONS Vlaams Belang een mooie toekomst te geven.

Een toekomst met respect voor het verleden. Want wie het verleden opgeeft, geeft zichzelf op, geeft de waarden en de toekomst van Vlaanderen en Europa op.

De eerste uitdaging komt er alweer snel aan, namelijk de samenvallende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van mei of juni 2014 (tenminste als de wankele, door Franstalige socialisten geleide, federale regering het zolang volhoudt).

Terzijde – dat mag nog wel eens benadrukt worden: deze federale regering heeft aan Vlaamse kant niet eens een meerderheid. Een regering zonder meerderheid aan Franstalige kant zou ondenkbaar zijn.

Goede vrienden,

De nieuwe voorzitter en zijn ploeg wacht dus de zeer belangrijke taak om het Vlaams Belang voor te bereiden op de toekomst. Welnu, wat heeft een politieke partij nodig om een toekomst te hebben? Wat heeft het Vlaams Belang dus nodig om een toekomst te hebben?

- 1) Een sterk programma – daarover zijn we het eens: dat hebben we;
- 2) Goede mandatarissen en militanten – die hebben we ook;
- 3) De moed en kracht van onze overtuiging – die hebben we meer dan welke partij ook want bij het Vlaams Belang kom je niet om zo snel mogelijk schepen, burgemeester, of minister te worden.

De basisingrediënten voor een succesvol recept zijn dus in het Vlaams Belang zeker aanwezig. Het komt er nu op aan om onze partij terug in de markt te zetten, terug aantrekkingskracht uit te stralen en aan relevantie te winnen. Dat zal geen gemakkelijke opdracht zijn, maar bij zeer veel partijcollega's is de uitdrukkelijke wil aanwezig om hierin te slagen.

Wie trouwens denkt dat het Vlaams Blok/Vlaams Belang geen moeilijke tijden gekend heeft, vergist zich. Het was voor onze pioniers jarenlang een helse en eenzame tocht door de woestijn. Maar altijd was er dat ene bindmiddel, dat ene ingrediënt dat elk politiek recept nodig heeft: volharding.

Ook vandaag, 35 jaar na de oprichting van het Vlaams Blok, geven wij niet op en volharden wij. Wij waren, zijn en blijven de partij die gelooft in en vecht voor haar programma.

Het is in de eerste plaats omwille van ons programma, omwille van de duidelijkheid van dat programma, omwille van het geloof in dat programma, dat onze partij groot geworden is.

Niet de ziekenkas of vakbond eerst,
niet een ministerpost of schepenaamt eerst,
niet het politiek-correcte denken eerst,
niet de multiculturaliteit eerst,
niet de eurocraten eerst,
niet de angst voor Waalse kemphanen eerst,
niet het francofiele koningshuis eerst,
niet België eerst,
maar Vlaanderen en de Vlamingen eerst.

Vrienden,

Het Vlaams Belang was, is en blijft principieel en onbuigzaam; niet bereid tot oneerbare compromissen.
Alleen al daarom zijn wij een uitzondering in de politiek.
Alleen al daarom zijn wij anders dan de andere.

We zijn nederig en bescheiden in tijden van electoraal verlies, maar ook juist daardoor eens zo strijdvaardig om het tij te keren.

Na het vallen het opstaan,
na de nederlaag de overwinning,
gedreven door ons idealisme,
gedreven door onze strijd voor de vrijwaring van de Vlaamse en de Europese toekomst,
gedreven door ons eerbied voor de christelijke traditie van ons volk, van Vlaanderen, van Europa,
gedreven door ons streven naar het behoud van onze identiteit en culturele eigenheid.

Die strijd, die traditie en dat streven houden het verleden levend, geven kracht aan het heden en hoop op de toekomst.

Onder meer jullie aanwezigheid hier vandaag, op een voor onze partij cruciaal moment, is daarvoor het bewijs: het Vlaams Belang laat zich - tot spijt van wie het benijdt - niet naar de slachtbank leiden.

Aan al diegenen die de ijdele hoop koesterden dat het Vlaams Belang zichzelf zou opdoeken zeggen wij luid en duidelijk: wij zijn er en wij zijn er om te blijven!

Vrienden,

Wij zijn het trouwens verplicht aan de mensen die de partij groot hebben gemaakt.

Wij zijn het verplicht aan alle hardwerkende mandatarissen, trouwe leden, wroetende militanten en talrijke sympathisanten.

Wij zijn het verplicht aan al die naamloze idealisten die zich ver weg van de schijnwerpers onbaatzuchtig voor de partij hebben ingezet en die met de kracht van hun overtuiging meebouwen aan het onafhankelijke en vrije Vlaanderen.

Goede vrienden,

Het Vlaams Belang blijft de partijpolitieke emanatie van de Vlaamse beweging. Het was trouwens een Vlaamse staatsman die onlangs de fameuze uitspraak deed:

“De enige bijdrage die de Vlaamse Beweging vandaag nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen is ophouden te bestaan.”

Een wrange boodschap voor de vele Vlaamse bewegers die hun vrije tijd en energie besteden aan een project voor een beter Vlaanderen!

Het is duidelijk dat we ook geen heil moeten verwachten van een zogenaamd confederaal België. Want ook in een confederaal België – waarbij de definitie van een confederatie overigens meestal verkeerd gebruikt wordt – zullen er altijd akkoorden gesloten moeten worden met de Vlamingenhaters van de PS.

En het is net die partij – de PS – die elke verandering, elke hervorming in het voordeel van Vlaanderen onmogelijk maakt. Échte verandering kan alleen, onze Vlaamse welvaart en ons welzijn behouden, kan alleen in een onafhankelijk Vlaanderen dat verlost is van het arrogante Franstalige PS-juk.

Het voortbestaan van België is de redding van de traditionele partijen. En België blijft voortbestaan dankzij de traditionele partijen. Het Belgicisme is de levensverzekering van CD&V, VLD, sp.a en Groen.

De enige partij die al 35 jaar op de barricaden staat voor een onafhankelijk Vlaanderen is ons Vlaams Belang.

Goede vrienden,

Het Vlaams Belang is dus noodzakelijk.

Want het zal niet met de traditionele partijen zijn, inclusief N-VA, het zal niet met confederalisme zijn, dat België naar de geschiedenisboeken verwezen wordt.

Het zal niet met de traditionele partijen zijn dat er een eurokritische stem in de parlementen klinkt.

Het zal niet met de traditionele partijen zijn dat Europa Europees en Vlaanderen Vlaams blijft.

Het zal niet met de traditionele partijen zijn dat er eindelijk een harde aanpak van de criminaliteit komt en een einde aan de straffeloosheid. Voor al deze zaken, goede vrienden, is het Vlaams Belang broodnodig. En een partij die broodnodig is, heeft zeker een toekomst.

Het Vlaams Belang staat er vandaag nog steeds,
ondanks cordon sanitaire,
ondanks mediaboycot,
ondanks leugens en laster,
ondanks politieke processen en andere vormen van tegenstand,
tegen alles en iedereen van het gevestigde bestel in,
wij laten ons niet op de knieën dwingen, wij gaan door en niemand kan ons tegenhouden,
want onze kracht ligt in onze overtuiging en onze overtuiging dat is onze kracht.

Vrienden,

Dankzij onze mandatarissen, dankzij onze leden, onze militanten en sympathisanten - dankzij JULLIE was dat gisteren zo
en dankzij onze mandatarissen, dankzij onze leden, onze militanten en sympathisanten - dankzij JULLIE zal dat morgen niet anders zijn.

Goede vrienden,

Ik dank jullie daarvoor van harte en vraag nu graag jullie warme en hartelijke ontvangst voor mijn charmante collega, volksvertegenwoordiger Barbara Pas.