

Zoals mijn Reccino jullie zonet klaar en duidelijk heeft uitgelegd, is het zo dat de Vlaming behandeld wordt als een melkkoe. Niet alleen door de Vlaamse regering, maar vooral door de onstaat België en ook de EU. Het kan niet genoeg herhaald worden: wij Vlamingen zijn de grootste nettobetalers (dat wil zeggen: nog meer dan de Duitsers en de Fransen!) van de EU.

Wie voor iets betaalt, verwacht daar ook iets voor terug. Wij hebben het afgelopen jaar gezien wat wij terugkrijgen: niets. Meer zelfs: terwijl duizenden mensen hier hun werk verliezen door de plotse sluiting van Ford Genk, financiert diezelfde EU de oprichting van... een Turkse vestiging. Ook wordt er bijvoorbeeld zomaar eventjes 26,5 MILJARD euro uitgetrokken voor de sociale integratie van de Roma. In tijden van crisis, kent men zijn prioriteiten, of zo zou dat in elk geval toch moeten zijn.

Wie herinnert zich nog de beloftes die er destijds bij de invoering van de Euro gemaakt zijn? De Euro zou welvaart met zich mee brengen: de prijzen zouden dalen en de levenskwaliteit zou er op vooruit gaan. Meer zelfs, de Euro zou meer zijn dan een munt. De Euro zou een symbool en bewijs zijn van het bestaan van een Europese identiteit. De Euro zou een belangrijke stap betekenen voor de eenmaking van Europa. Zeg maar gerust: Een volk, een rijk, een munt. Vandaag blijkt dat dat allemaal loze beloftes waren. Het eengemaakte Europa dat de eurocraten voor ogen hadden heeft ons niets opgeleverd, integendeel. Vandaag de dag is er dankzij Europa geen sprake meer van soevereine staten met eigen regeringen die de belangen van het eigen volk behartigen. Neen, het grootste deel van onze wetten, die ons dagelijkse leven beïnvloeden, worden bedisseld in de kamers van die griezelige bunker te Brussel.

En die Europese identiteit? Er bestaat niet zoets artificieel als een Europese identiteit. Er is geen één Europese taal, er is geen één Europees volk, en last but not least, het lijkt er meer en meer op dat er misschien beter ook geen één Europese munt meer zou zijn.

Volgens bepaalde Europese functionarissen is "nationalisme" een vies woord. Meer zelfs, "nationalisme" zou gevaarlijk zijn. Beste mensen, ik kan niet anders dan tevreden zijn met zulk een mooi compliment. Als echte democraten hebben wij immers de taak om de bureaucratistische moloch die "Europa" vandaag is geworden te bevechten. Als de antidemocraten ons vanuit hun ivoren toren als "gevaarlijk" bestempelen, is dat een teken dat wij goed bezig zijn.

Het mag geen wonder heten, dat een van de grootste behoeders van dit megalomane Europese project niemand minder dan Guy Verhofstadt himself is. Die man heeft immers ervaring met zogenaamde modelstaten. Want het lijkt er op dat de EU de mosterd bij België is gaan halen. Oneerlijke transfers, belastingen die de pan uit swingen, gevoefel met subsidies, megalomane prestigeprojecten, een bureaucratistische moloch van een overheid... Ons Vlamingen klinkt dit allemaal bekend in de oren. Door de economische crisis, die ondanks alle leugens vandaag de dag nog springlevend is en waar die EU voor een groot deel voor medeverantwoordelijk is, komen ook meer en meer Vlamingen in financiële moeilijkheden. Maak u geen illusies, de derde wereld heeft geen monopolie op armoede. 5% van de Vlamingen leeft vandaag de dag in armoede, en 1 op 5 Vlamingen is bestaansonzeker, wat wil zeggen dat zij bij de minste tegenslag ook in absolute armoede verzeild raken. Dat aantal zal naar de toekomst toe alleen maar stijgen.

Het Vlaams Belang kan niet anders dan vaststellen dat de keuze voor een ander en beter beleid zich opdringt. Voor het Vlaams Belang is een sociale volkspartij nog steeds synoniem met een

solidaristische partij. Wij zijn dan ook voorstander van een Vlaamse solidariteit tussen rijk en arm, jong en oud, gezond en ongezond. Dat solidariteitsprincipe is voor het VB altijd al verbonden geweest met het scheppen van een gezonde sociale zekerheid.

Voor alle duidelijkheid: een dergelijk opvangnet wordt uitgebouwd en komt tot stand tussen mensen van hetzelfde volk. Vlamingen moeten in de eerste plaats dus solidair zijn met andere Vlamingen.

Solidariteit met andere Europese volkeren moet niet uitgesloten worden, maar wordt pas een realistische optie op het moment dat men zijn eigen schapjes op het droge heeft en dat is in dit land nog lang niet het geval. In het verleden trokken reeds enkele OCMW-voorzitters aan de alarmbel: België zou het OCMW van de wereld worden. Ik kan u vertellen dat wij Vlamingen dat toen al waren, vandaag de dag nog steeds zijn en indien er verder wordt aangemodderd door de traditionele partijen (waartoe ik, voor alle duidelijkheid, alle partijen naast de onze reken) zullen we dat in de toekomst ook nog zijn.

Een partij als het Vlaams Belang, die niet alleen in woorden, maar ook in daden nog steeds een sociale volkspartij is, is daarom vandaag de dag meer dan nodig en zal naar de toekomst toe, een toekomst die er jammer genoeg niet rooskleurig uitziet, meer dan ooit nodig zijn om de belangen van alle Vlamingen in deze barre tijden te verdedigen.

Wij komen als enigen echt op voor de gewone Vlaming, nietwaar, Tom?