

Stemverklaring BHV 21 juni 2012 – Bart Laeremans

Dames en heren,

Wat een heuglijk moment had moeten zijn, is vandaag voor de Vlamingen van Brussel én Halle-Vilvoorde een hoogtepunt van bitterheid geworden. In plaats van gewoon een einde te maken aan 50 jaar imperialisme, territoriumdrift én discriminatie wordt het Brussels imperialisme op tal van vlakken versterkt en gestimuleerd, en worden nieuwe discriminaties ingevoerd.

De zes Vlaamse facilitéengemeenten worden onderdeel van een groot-Brusselse kieskring van 25 gemeenten, die in uw dromen niet bestaat, mijnheer Beke, maar echt wel realiteit wordt en die een electorale corridor realiseert tussen Brussel en Wallonië. Deze zes gemeenten vallen voortaan meer dan ooit tussen twee stoelen. Zowel inzake taalgebruik als inzake de benoeming van de burgemeesters worden deze gemeenten in grote mate onttrokken aan het beleid én aan het toezicht van Vlamingen. Zij worden onder een “gouvernement des juges” geplaatst, waar de Franstaligen de helft van de tijd het overwicht hebben.

Een **meerderheid** van Franstalige magistraten die oordeelt over Vlaamse gemeenten, stel u voor. En stel u vooral eens het omgekeerde voor. Het kot zou te klein zijn. Dit is België anno 2012. In plaats van meer pacificatie, zal dit leiden tot nog meer gestook en bemoeizucht. De Zes worden meer dan ooit een twistgebied en zullen ten prooi vallen aan een nooit geziene verBrusselingsoperatie.

Maar veel straffer nog, is dat een nieuwe en volkomen absurde discriminatie wordt ingevoerd, waarbij de Franstaligen uit de zes een electorale voorrangsbepaling krijgen **ten koste** van de Vlamingen in Brussel. Want de stemmen uit de zes worden toegevoegd aan het Franstalige overwicht in de hoofdstad, **zonder** dat daar iets tegenover staat voor de Brusselse Vlamingen.

Francofone stemmen vanuit De Zes dragen, gegarandeerd, bij tot Franstalige Kamerzetels én marginaliseren tegelijk de stemmen van de Vlamingen in Brussel, die niet meer zullen meetellen. Want de Vlamingen krijgen verbod hun lijsten met mekaar te verbinden, waardoor een stem voor een Vlaamse Kamerlijst, voor het belangrijkste politieke orgaan van het land, in onze eigen hoofdstad een nutteloze stem wordt. De Vlaamse stem in Brussel wordt gesmoord.

We beleven vandaag een omslagmoment. Een kantelmoment. Brussel evolueert vandaag van een tweetalige hoofdstad, waar de beide gemeenschappen op gelijke voet staan en nog enigszins gerespecteerd worden, naar een politiek Franstalige stad, waar de Vlamingen hoop en al nog een gedoogde minderheid zijn, en zullen moeten bedelen bij de Franstaligen om te mogen kandideren op een francofone lijst.

Dat is waar de Franstalige politici de Brusselse Vlamingen hebben willen: in een armzalige bedelaarspositie. Wallo-Brux wordt vandaag definitief op de kaart gezet. Wij kunnen niet begrijpen, mijnheer De Wever, dat de Vlaamse regering én uzelf in het Vlaams Parlement, dit laat gebeuren. En dat u aan de overkant van de straat doet alsof uw neus bloedt en al onze belangenconflicten wegstemt. Bovenop al deze groteske cadeaus krijgt Brussel ook nog eens een massieve, bijkomende en almaar toenemende geldstroom zonder verantwoording, zonder objectieve behoefteraming, zonder ernstig debat, zonder transparantie en in ieder geval zonder een noemenswaardige bestuurshervorming in Brussel, laat staan een verbeterde naleving van de taalwetgeving.

En met de zekerheid dat er één deelstaat armer wordt van dit verhaal; dat het de Vlamingen zijn, die dit allemaal zullen ophoesten, net zoals zij al 182 jaar de rekening betalen. Arm, arm Vlaanderen, dat zoiets laat gebeuren.